



Kiahks lovsånger och söndagar

Mötet med Krubbarnet

Fjärde söndagen av månaden Kiahk



**Vad ska det bli
av detta barn?**

(Luk 1:57-80)

2020

Fader Tadros Y. Malaty

04

Vad ska det bli av detta barn?

(Luk 1:57-80)



Under de tre föregående söndagarna talade vi om den heliga Marias tystnad, dialog och förkunnelse. Nu när vi närmar oss Födelsehögtiden (Julen), presenterar kyrkan för oss Johannes Döparens födelse.

Kring denna födelse berättar den helige Lukas evangelisten fyra aspekter till oss som påverkar vår relation till Kristi födelse och vår andliga tillväxt.

- 1 Johannes namngivning [Luk 1:59–63]
 - 2 Fråga: Vad ska det bli av detta barn? [Luk 1:66]
 - 3 Sakarias profetia om frälsningen i Davids hus [Luk 1:67–79]
 - 4 Barnet växte och blev starkare i anden [Luk 1:80]
- 1 **Johannes namngivning** [59-63]



På dagen för hans omskärelse, vägrade Elisabet namnge barnet efter hans fader Sakarias, sägande: ”Nej, han ska heta Johannes.” [60]. Elisabet nämnde inget om att hon hade kommit överens med

hennes man om ett namn. Därför blev de närvarande förvånade när Sakarias på en tavla skrev ”Johannes är hans namn”. Ingen i deras släkt hade tidigare haft det namnet, och därför undrade de närvarande vad syftet bakom namnet var.

I och med att barnet kom för att vara rösten som ropar i öknen och den som skulle göra vägen rak för Herren, ville föräldrarna inte, utan en föregående överenskommelse, att barnet skulle tillräknas familjen, då han var Herrens ägodel. Herren som visade sin ömhet, när Han kom till världen som ett Lamm för att bära världens synd. Således var det lämpligt för en Guds man att inte vara upptagen av tidsmässiga frågor, utan snarare sätta sikte på att uppfylla det uppdrag som Gud gett honom, det vill säga att bygga upp Hans rike.

I ett möte med en gammal man och hans fru, frågade jag dem: ”Vad är ert uppdrag i livet?”. Den gamle manen svarade med förvåning:

”Denna fråga har jag aldrig tänkt på, och vet därför inte vad mitt uppdrag är i livet.” Så jag bad honom att i alla sina böner, be till Gud sägande: ”Visa mig det uppdrag som Du satt för mig i Din plan”.

2 **Vad ska det bli av detta barn?** [66]

Alla grannarna kände att Herrens hand var med honom [66], och att han hade ett överlägset uppdrag som ingen då visste om.

Det är synd om människan som förflyttas med havsvågorna åt olika håll, likt en död fisk i havet utan något mål. I den troendes känsla av sin svaghet, bör denne ge sin tillit till Guds verk inom och genom sig, så att denne med aposteln kan säga: ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” (Fil 4:13). Guds människa lägger ständigt framför sig sin nya ställning som Guds barn, stolt över sin himmelske Faders faderskap, givandes en tillit till Herrens förvaltning av alla aspekter inom dennes liv.

3 **Sakarias profetia om frälsningen i Davids hus** [67-79]

Sakarias hjärta upptogs inte av att Gud borttog skammen från hans släkte, genom att han äntligen hade fått en son, som skulle ärva hans prästadöme. Han var inte heller upptagen med att tänka över vad folket skulle säga om honom. Istället kom han ihåg ängelns ord till honom, sägande: ”Han ska bli din glädje och fröjd, och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den helige Ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud.” (Luk 1:14–16).

Fostret Johannes gladdes i sin moders moderliv, och gav glädje och jubel till hela släkten. Denna glädje spreds till deras grannar och gjorde änglarna belåtna, detta efter att de sett hur stor han var i Herrens ögon. Han skulle omvända många hjärtan till Herren, deras Gud, så att dessa skulle kunna njuta av Guds kärlek och frälsning!

4 **Barnet växte och blev starkare i anden** [80]

En ständig tillväxt är ett livstecken! Ifall han var fylld av den Helige Anden i sin moders moderliv, såsom änglarna sade (Luk 1:15), skulle denna fyllnad vara ständig under hans uppväxt, vilket skulle leda till att han med tiden blev starkare i anden. Detta var vad Aposteln Paulus sökte, ”ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.” (Ef 4:13).

Fader Tadros Y. Malaty
Kiahk 1737 AM



Vi välkomnar även fler som vill ta del i välsignelsen av att översätta korta artiklar eller böcker. För att ta del i denna tjänst skicka ett mail till Mina Medhat via denna mail: minamedhat84@gmail.com med ämnesrubrik ”Participate in the swedish translation team”.

Översatt av:
Mikel Shenouda
Granskad av:
Kristina Youssef